

RES · GESTAE · D

Naar het gymnasium? Kies dan voor het Liemers College!

**LIEMERS
COLLEGE**



Over het gymnasium

Veel mensen denken dat het gymnasium een aparte school is. Dat is niet zo. Het gymnasium is een onderwijssoort, net zoals vmbo, havo en atheneum. Het Liemers College heeft een volwaardige gymnasium-afdeling. Als je kiest voor het Liemers College, kun je dus ook naar het gymnasium.

Het gymnasium biedt leerlingen de mogelijkheid om zich breder te ontwikkelen en hun kennis te verdiepen. Bovendien kan het behalen van een gymnasium-diploma voordeel geven bij de toelating tot een vervolgonderwijs, bijvoorbeeld aan de universiteit.

Kiezen voor een gymnasiumopleiding op het Liemers College heeft een paar belangrijke voordelen:

- Je kunt naar school in je eigen woonomgeving [Didam of Zevenaar];
- Je zit op dezelfde school als de kinderen die je kent van de basisschool of je sportvereniging;
- Als het gymnasium voor jou toch niet de goede keuze blijkt, kun je overstappen naar het atheneum zonder van school te veranderen;
- Je bent verzekerd van goed onderwijs [zie de kwaliteitskaart van het Liemers College op www.kwaliteitskaart.nl].

Cas Pfeijffer: "Grieks en Latijn zijn niet alleen iets ouds, je ziet er ook veel van terug in het dagelijks leven."

Siebe Geurts: "Op het gymnasium leer je meer dan alleen een extra taal, je leert een manier van denken die je helpt bij veel andere vakken. Daarnaast is de reis naar Rome geweldig."

Gymnasiumvakken

Op het gymnasium krijg je, naast de vakken die alle vwo-leerlingen volgen, enkele extra vakken. Die extra vakken zijn Latijn en Grieks [taal en cultuur]. Je hebt trouwens niet of nauwelijks meer lessen dan de andere vwo-leerlingen.

Bij Latijn en Grieks leer je een taal, die heel anders is dan de talen die je tot nu toe hebt geleerd. Sneller dan je denkt, kun je die vreemde woorden en 'rare' tekentjes ontcijferen. Ook komen bij deze vakken allerlei onderwerpen uit de klassieke cultuur aan bod: beelden, fresco's, gebouwen zoals het Parthenon en Pantheon, toneelstukken, filosofie, mythes, Pompei, etc.

Door de klassieke talen krijg je meer inzicht in moderne talen zoals Engels, Frans, Duits en zelfs Nederlands. Daarnaast ontdek je wat de invloed van de klassieke cultuur is op onze cultuur. Wist je bijvoorbeeld dat moderne voetbalarena's zijn gemaakt naar het voorbeeld van een klassiek amfitheater zoals het Colosseum in Rome? Zo zijn er nog veel meer voorbeelden.



Tom Kluin: "Grieks en Latijn zijn moeilijke talen, maar wel erg leuk. Ook staat het goed op je cv als je gymnasium hebt gedaan."

Barend Kok: "Het gymnasium is tijdrovend, maar als je het hebt gehaald, staat er zeker iets extra's op je diploma."

Voor wie?

Als je gymnasiumonderwijs wilt volgen, moet je natuurlijk belangstelling hebben voor de klassieke talen en cultuur. Maar daarnaast spelen cijfers, inzet en werkhouding een belangrijke rol. Of het gymnasium iets voor jou is, wordt bekeken in de tweede helft van het eerste leerjaar. Dat doen de docenten samen met jou en je ouders. Aan het einde van het eerste leerjaar hoor je of je in het tweede leerjaar naar het gymnasium kunt.

Programma

Kenmerkend voor het gymnasium is dat je naast de gymnasiumvakken ook veel activiteiten onderneemt. Het programma verschilt per leerjaar.

Leerjaar 2

Lessen Latijn, project over Mythen en schervenworkshop in het Valkhof [Nijmegen].

Leerjaar 3

Lessen Latijn en Grieks en project/excursie naar Keulen.

Leerjaar 4

Lessen Latijn en/of Grieks en project/excursie naar Trier.

Leerjaar 5

Lessen Latijn en/of Grieks, bezoek aan een toneelvoorstelling [bijvoorbeeld over Ajax, Oidipous of Medea] en Romereis [voor wie wil...].

Leerjaar 6

Lessen en examen Latijn en/of Grieks, museumrondleiding over examenonderwerp in het Rijksmuseum van Oudheden [Leiden].

Meer weten?

Deze folder geeft een eerste indruk van het gymnasiumonderwijs op het Liemers College. Als je meer wilt weten, kun je je vragen mailen naar Robbert Roodsant [r.roodsant@liemerscollege.nl] of Suzanne van Helvoirt [s.vanhelvoirt@liemerscollege.nl], beiden docent Klassieke Talen en Cultuur.

Jonna Horsting: "De grammatica is wel even doorbijten, maar de geschiedenis en cultuur vind ik dan weer erg interessant. En de uitstapjes maken alles goed."

Stella ten Velde: "Gymnasium is een leuke uitdaging voor als je iets meer kunt of van talen houdt."

Maartje Jansen: "Latijn is stampen, maar ook heel erg leuk."



Marvin Jans: "Ik vond het fijn dat ik door Grieks te kiezen geen Frans of Duits hoefde te doen."

Tim Ouwejan: "Door Latijn en Grieks te doen, heb je veel voordeel bij het leren van de woordjes bij Frans en Duits."



Wobbe Gies: "Door Latijnse en Griekse teksten te vertalen, leer je nauwkeurig en precies te werken. Dat is erg handig bij andere vakken."

Vero Bolder: "Het gymnasium is wel extra werk [Grieks en Latijn zijn meer werk dan andere vakken], maar de uitstapjes zoals naar Nijmegen, Keulen en Trier maken het helemaal goed."



Gymnasiasten kiezen voor het Liemers College!

LIEMERS COLLEGE